

# הצטרפו אלינו בנקיטת עמדה למען השלום!

בקצב החיים הקדחתני שלנו, אנחנו מחפשים שלום ושלווה. אנחנו רוצים לדעת מהו רצון האלוהים עבורנו ומבקשים את הדרכתו. אלא שאנו כה עסוקים ושוכחים שזהו אכן רצוננו. ומה אם היינו באמת מקבלים את כל התמיכה והעידוד שאנחנו זקוקים להם מאחרים? מה אם היינו מבינים שאנחנו אחראים אחד על השני? מה אם סוף סוף היינו קולטים שאנחנו באמת זכאים לשלום ולשלווה. שאנחנו מחפשים? הצטרפו אלי ואלה שמוכנים לנקוט עמדה למען השלום. קודם כל בביתנו ובחיינו ואחר כך בעולם הזה על ידי ביצוע השינוי במחשבה ובלב. הכריזו איתי התחייבות חזקה זו של "קורס בניסים":

**"שלוות האלוהים היא רצוני כולו.**

**שלוות האלוהים היא מטרתי היחידה.**

**תכלית חיי כאן, הקץ אלו אשאף,**

**תכליתי ותפקידי – היא כל חיי כל עוד אני שוכן במקום שאינו ביתי."**

אנחנו עדיין יכולים לעשות את הדברים של העולם שאנחנו צריכים לעשות: ללכת לעבוד, לגדל את הילדים שלנו, להיות מעורבים בפוליטיקה. אבל עכשיו אנחנו עושים זאת מנקודת מבט של שלום ושלווה. זו לא תפיסה דתית, אלא התמקדות רוחנית מעשית. כל מה שאנחנו שואפים אליו בחיים הוא באמת ניסיון לחוות שלום, חיי שלווה, חיי משפחה מאושרים, חיי חברה וקהילה מלאים. לא נוכל להגיע לשם בלי יסודות מוצקים.

קח את ההתחייבות לשלום עכשיו ב- [www.miraclecenter.org](http://www.miraclecenter.org) ומלא את הטופס הזה. אפשר גם לשלוח אותו אל בדואר לכתובת שלמטה.

אנחנו מתכננים ליצור מפה עולמית ברשת האינטרנט ולקשר בין כל מי שהצטרף להתחייבות שלנו לשלום וישמח לחלוק את סיפורי הניסים שלו תוך כדי שהוא מתמיד במחויבות זו. ביחד אנחנו יכולים לשנות את העולם על ידי שינוי בתודעתנו, ולקבל את השלוות האלוהים כמטרתנו היחידה כאן.

**שלח את ההתחייבות שלך בדואר: 92807 E. Anaheim Ca 3947 Miracle Distribution Center**  
**או הרשם באתר שלנו ב [www.miraclecenter.com](http://www.miraclecenter.com)**  
**אפשר גם לראות את "ההתחייבות לשלום" באתר האינטרנט [www.miraclecenter.org](http://www.miraclecenter.org)**  
**או ב אתר [www.youtube.com/miraclecenterorg](http://www.youtube.com/miraclecenterorg) You Tub**

## הצטרפו אלינו בנקיטת עמדה למען השלום!

"שלוות האלוהים היא רצוני כולו.

שלוות האלוהים היא מטרתי היחידה.

תכלית חיי כאן, הקץ אלו אשאף,

תכליתי ותפקידי – היא כל חיי כל עוד אני שוכן במקום שאינו ביתי."

- אני מתחייב כי שלוות האלוהים תהיה מטרתי עיקרית.
- אני מצטרף לאחרים ברחבי העולם, לעשות את השלום לבחירה מודעת בכל רגע ביום שלי, ולא רק לדבר על השלום.
- אני מוכן ליידע שני אנשים ויותר על ההתחייבות שלי, ולהזמין אותם להצטרף אלי.
- בבקשה הכניסו למערכת את ההתחייבות שלי לשלום במפה עולמית של: [www.miraclecenter.org](http://www.miraclecenter.org)
- שלח לי צמיד חניג (יש לציין את הכתובת המלאה)

את הפרטים יש לרשום באנגלית:

שם ושם משפחה

כתובת

עיר

מדינה

מיקוד

מייל